

Een andere Indonesiër

AMSTERDAM, donderdag

Dat je er zo maar langs loopt, is geen wonder: de gevel is misschien een meter of drie breed. En bovendien, wat denk je dat je met die naam verwachten kunt? Kortom, alles is anders in de wondere wereld van *Coffee & Jazz*. Daar heeft u de naam en u verwacht...? Tja, niet meteen Indonesisch.

En toch is dat wat u krijgt. Oh ja, en u krijgt René en Peggy erbij, maar daarover later meer. Een pijpenlaatje is het in de Utrechtsestraat, zo langzaam aan gegroeid tot een van de allerleukste straten van Amsterdam. Haarlemmerstraat, de Negen Straatjes, die kunnen concurreren, ook hier is het écht leuk. En dan zo'n heel klein smal restaurantje, zó klein dat er gereserveerd móet worden.

Opmerkelijk detail: een leesbril op tafel, laten we die nou net vergeten zijn! Maar een menu is er niet, de gastheer vertelt het u. Geen ontkomen aan, meteen wordt de beroemde kipsaté aanbevolen. En die neem je, zeker als je weet hoe geweldig die is. Pittig, maar niet té, en het vlees heerlijk los nog. Kijk, uitbater René is een ver-

schijnsel, iemand die met iedereen praat, een passie voor jazz heeft. Kunt u zich iets voorstellen bij een kruising tussen een jazzcafé en een Indonesisch restaurant? Dan beginnen we in de buurt te komen.

Enfin, we hadden de meer dan geweldige saté, daarna rendang en gedang. Een stuk milder dan de saté, maar wat een smaken in dat rundvlees en die garnalen uit de keuken van Peggy, je zou jezelf eraan overeten. Inmiddels is er van alles aan de

hand in de zaak. Een jong stel komt binnen, niet gereserveerd, oh jee. Maar ja ze gaan dit weekend trouwen. Nou dan toch even een 'vluggertje' in de love seat aan het raam. Kan eigenlijk niet, maar dus toch wel. Binnenkort is hij diplomaat in Cairo, zij als



uroloog nog even op zoek naar een baan daar.

Dat is wat er gebeurt in zo'n eigenzinnig zaakje, de gesprekken komen vanzelf. Een Frans gezin naast ons had het adres uit een gidsje. Dacht heel even dat alle Indonesische restaurants zo waren. Nou nee. Niet zo geestig-gek. En ook niet zo goed.

In de winter gaat er verbouwd worden. Meer tafels, minder René. Maar er komt wel een piano, dus live muziek. Jazz, wat anders? *Coffee & Jazz* is gewoon een must. Dat vonden ook, alweer,

• *Indonesisch, 'Coffee & Jazz'...*
FOTO: RICHARD MOUW

Fransen, die een tijdlang op de stoep hadden gewacht op een plekje. Onze tafel kwam vrij na een koffie en héél goede spekkook, die was dus voor hun. Zorgt u nou maar dat u ook een tafel bemachtigt.

Coffee & Jazz, Utrechtsestraat 113 Amsterdam. Tel: 020 - 624 58 51

Prijs/kwaliteit: ★★★★★
Ambiance: ★★★★★
Bediening: ★★★★★

OVER DE TONG

door Bertjan ter Braak